

Mijn brief aan jonge mensen

Wake-up. Corona gaat voorbij. Open je ogen, adem de lucht, hoor de geluiden, voel de wind. Laat hem waaien door je hoofd, word helder. Elke seconde na nu is jouw leven, jouw toekomst. Heb straks geen spijt van alles wat je *niet* gedaan hebt.

Gebruik je talent, gooi het de wereld in. Deel het met anderen, je vrienden, je geliefden. Met alle mensen die je niet kent maar je vriend kunnen zijn. Laat andere mensen van je genieten. Kom zoals je bent, jij bent immers uniek. Sta op! Gooi af dat zware sombere kleed van het nu. Recht je rug. Omdat jij het kunt.

Als geen ander kun jij het leven aan. De vogels zingen voor jou. De zon gaat op voor jou. De maan houdt de wacht voor jou. De wind streelt je lichaam en verwaait je zorgen. De regen spoelt je geest en maakt hem fris. Laat los, laat los die zware gedachten!

Laat je voeden door je studie. Lees! Boeken maken je wijzer. Verdwaal in de emoties van het geschrevene. Het is voor jou bedacht. Grijp het. Kweek je geestkracht ter bescherming van jezelf, en voor het tonen van respect voor de gedachten van een ander.

Heb lief, je ouders, je broers en zusters, je vrienden, maar vooral jezelf. Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Houd vrede met je ziel in de tomeloze saaie verwarring van het nu.

Dit gaat voorbij. Bereid je nu al voor op het betreden van je toekomst, investeer in het nu dan kun je morgen al zaaien. Mat je niet af in saaiheid en somberheid. Jij bent wie je denkt dat je bent. Denk daarom alleen aan wie je wilt zijn. Niets, maar ook helemaal niets heeft enige betekenis in je leven, het is enkel de betekenis die jij er zélf aan geeft. Verander je betekenis in gulheid voor het leven.

Geniet! Doe het! Doe het echt.....begin: NU! De wereld heeft je nodig!

